

## PERSBERICHT

**Op zaterdagochtend 8 november 2014 wordt een nieuw Sefer Torah (Torarol) ingewijd bij de Joodse gemeente Beth Shoshanna in de Grote Synagoge van Deventer aan de Golstraat, in het bijzijn van o.a. Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten.**

Het is deze Joodse Gemeente na jarenlang sparen en speuren dan eindelijk gelukt om een eigen Sefer Torah aan te kopen (de vorige rollen waren in bruikleen). Het zal de eerste keer zijn **sinds 1925** dat er in Deventer een nieuw Sefer Torah in eigen bezit zal worden ingewijd.

Vanwege de bijzonderheid en zeldzaamheid van deze historische gebeurtenis zal **Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten** de plechtigheid bijwonen en tevens een toespraak houden. Tevens zal locoburgemeester dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier aanwezig zijn (Burgemeester Andries Heidema is dan in het buitenland) en zullen ook de **voorzitter van de Raad van Kerken van Deventer, dhr. Peter Paul Biekmann**, alsmede stadschroniqueur en auteur van het boek over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Deventer **dhr. Henk van Baalen** het woord voeren.

Daarnaast zullen vele vertegenwoordigers van diverse kerkelijke en burgerlijke organisaties en bevolkingsgroepen bij deze sjabbatochtendienst aanwezig zijn: uit de stad en ruime regio komen fractievoorzitters, katholieken, gereformeerden, doopsgezinden, remonstranten, baptisten, moslims, Russisch orthodoxen, Molukkers, en voorzitters en bestuursleden van 8 Joodse gemeentes (4 verschillende denominaties, van orthodox tot liberaal) uit het hele land. Na afloop van de dienst is er een feestelijke lunch voor alle aanwezigen.

Sinds 4½ jaar houdt de Joodse gemeente **Beth Shoshanna** weer diensten en andere bijeenkomsten in de Grote Synagoge van Deventer. Wij vinden het belangrijk deel uit te maken van de maatschappij en organiseren daarom ook zo nu en dan bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, zoals de jaarlijkse Chanoekaviering op het bordes van de Waag, of de openbare dienst tijdens de Open Monumentendagen. Langzaam maar zeker groeit onze kehilla (gemeente) en weten steeds meer Deventenaren van ons bestaan.



Een Joodse gemeenschap is niets zonder een **Sefer Thora** (Thorarol). Op het perkamenten Sefer staan de vijf boeken van Mozes (Genesis t/m Deuteronomium) met de hand (ganzenveer) in het Hebreeuws geschreven. Bij iedere sjabbatochtendienst (zaterdag) wordt er een stukje uit het Sefer gelezen, zodat de hele tekst in een jaar aan de beurt is geweest. Daarnaast wordt er tijdens bepaalde feestdagen uit het Sefer gelezen. De Thorarollen worden bewaard in de **Aron Hakodesj** (Heilige Arke), die wij sinds enige jaren weer hebben en waar we erg gelukkig mee zijn.

Een kosjer Sefer Thora in goede staat is heel duur (nieuwwaarde ca. \$50.000,-). 'Kosjer' wil in dit geval zeggen dat de tekst 100% correct en intact is, iets wat tegenwoordig met een geavanceerde computerscan wordt gecontroleerd. Daarnaast is dit Sefer Torah in zeer goede staat want slechts 5 jaar oud. Het perkament is van een prachtige, zware soort, en de houten klossen van mooi donker hout.

Plaats: Grote Synagoge van Deventer, Golstraat 23

Datum: 8 november 2014 om 10:00u

Contactpersoon: Tom A. Fürstenberg

Email: [info@bethshoshanna.nl](mailto:info@bethshoshanna.nl)

Telefoon: 06-20 83 78 42



Bijgevoegde foto's:

- Aron Hakodesj (Heilige Arke) en Bima
- Sefer Torah (Torarol)
- De Grote Synagoge van Deventer