

TOESPRAAK CONSUL GENERAAL VAN TURKIJE TGV CHANOEKA-VIERING 2015

Shalom Aleichem, Esselamu Aleyküm, Vrede zij met iedereen.

Graag wil ik hierbij mijn groet uitbrengen aan alle Joodse, Christelijke en Moslim inwoners van Deventer.

Verder wil ik hierbij onze Joodse broeders en zusters uit Deventer van harte feliciteren met het Chanoukah-Feest.

Het is prachtig dat vandaag hier de vertegenwoordigers van de Abrahamitische-religies, oftewel de kleinkinderen van de profeet Abraham in vrede en harmonie bijeen zijn gekomen.

De almachtige God heeft de mens op aarde niet geschapen uit één hetzelfde ras met eenzelfde religieuze overtuiging. Hij heeft de mens juist in meerdere rassen geschapen zodat wij gezamenlijk kunnen presteren om in vrede met elkaar te leven.

Onze voorouders wisten samen met elkaar te leven. Wij zijn daarom niet alleen dankbaarheid verschuldigd aan onze voorouders maar moeten ook onze verantwoordingen kennen tegenover onze kinderen. We moeten onze kinderen behoeden van oorlogen en ze juist in vrede hand in hand gezamenlijk de toekomst tegemoet laten in een leefbare wereld.

De wereld heeft juist nu meer dan ooit behoefte aan vrede, saamhorigheid en broederschap.

Hierbij betuig ik postuum mijn erkentelijkheid aan al mijn voorouders die in het verleden onze Joodse broeders en zusters hebben gered van de onderdrukking en tirannie die in het verleden elders op de wereld hebben plaatsgevonden. Ik vraag onze Schepper vergeving en genade voor de zonden van mijn voorouders die in het verleden voorbeeldig zijn geweest. Zo-even werd de naam genoemd van Selahattin Ülkümen. Hij is één van de vele Turkse diplomaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vele Joden heeft gered van de nazi-vervolging. Hetzelfde overkwam de vele Sefardische Joden die door de Turken werden opgevangen toen zij door de Europese inquisitie in de 15^e eeuw werden verdreven. En vandaag de dag leven er ongeveer 2,2 miljoen Syriërs in Turkije die hun land zijn ontvlucht.

Het ligt in onze handen om de wereld leefbaarder te maken. Ons ervan bewust zijn van de rijkdom wanneer we elkaars verschillen accepteren en elkaar in elkaars waarden laten is de eerste stap om gezamenlijk dit te kunnen bereiken. De rassenhaat, terrorisme, anti-semitisme en Islamofobie zouden wij met z'n allen gezamenlijk moeten kunnen veroordelen.

Met deze gedachten doe ik vanuit de Brink een wereldwijde oproep tot vrede en vriendschap en groet u allen vol ontzag.