

# 1<sup>e</sup> Openbare Chanoekaviering in Deventer

Toespraak van Burgmeester Andries Heidema tijdens de viering op 15 december 2012

---

Dames en heren,

Fijn dat u hier gekomen bent naar het kloppend hart van Deventer. We dragen de naam gastvrije Hanzestad en dat klinkt natuurlijk fantastisch maar dat is toch vooral iets wat we moeten zijn. Gastvrij zijn naar elkaar dat betekent dat je elkaar ontvangt in vrijheid en goede wil. Daarvoor moet er ruimte zijn in de samenleving om jezelf te kunnen zijn en je eigen identiteit te laten zien.

Afgelopen maandag was de dag van de mensenrechten. Waarbij we o.a. hebben stilgestaan bij het geweldige voorrecht dat wij genieten om in vrijheid te leven. Vrij van onderdrukking maar ook vrij om jezelf te zijn, een mening of levensovertuiging te hebben en daarvoor openlijk uit te mogen komen. Er zijn helaas nog zo veel landen waar dat niet vanzelfsprekend is.

Het vieren van de vrijheid en het ontsteken van het licht zien we ook terug in de symboliek van de Chanoeka viering (het lichtfeest). Een feest uit de joodse traditie dat op steeds meer plaatsen in Nederland in het openbaar gevierd wordt en dit jaar voor het eerst ook in Deventer.

Het terugkerende licht bij het ontsteken van de Chanoekia verdrijft letterlijk het donker en doet ons elkaar zien.

Het licht als teken van hoop en perspectief doet een àppel op ons allen om niet weg te kruipen in het donker, in onze eigen wereld, maar in veelkleurigheid met elkaar samen te leven in vrijheid, ieder met zijn of haar eigen identiteit en met respect en waardering voor elkaar. Dat gaat over grenzen van religie heen. Laten we elkaar vasthouden en delen met elkaar in het licht van de hoop.

Ik wens u en uw familie Shalom, chag Chanoeka sameach, (gezegend Chanoekafeest)